



Cir k e l p u n t

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Dit was in het begin bij God.

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Johannes,1 1-5



Terwijl op dit ogenblik, de mensheid in een 'lockdown' geplaatst is, wereldwijd begrensd wordt in haar uiterlijke activiteiten en dus gedwongen wordt om 'thuis' te blijven...

Terwijl menselijke ontmoetingen schaarser geworden zijn, elkeen teruggeworpen wordt op zichzelf, zijn leefwereld kleiner en kleiner wordt en de roep om vol te houden steeds luider klinkt...

Terwijl de dolgedraaide wereld een halt wordt toegeroepen en alles tot stilstand komt; steden en dorpen ondergedompeld zijn in een soort winterslaap en de heilzaamheid van de natuur opnieuw ontdekt wordt...

Terwijl dit alles geschiedt, worden er voor de 'gevangen' mens, vaak ongezien, mogelijkheden geschapen om tot verstillings te komen, tot inkeer, tot bezinning en bewustwording. Het is een unieke kans die geboden wordt in deze 'oorlogstijd'

Reeds lang is een oorlog gaande in de Kosmos die zijn uitwerking krijgt op deze aarde. Reeds lang werd voorspeld wat nu gebeurt in dit tijdsgewricht en werd opgeroepen tot waakzaamheid. Het kantelpunt is komende waarop de Dwaling gekend zal worden.

Durven we kijken naar wat zich afspeelt op het wereldtoneel en in onszelf, zonder ons te laten leiden door angst, zonder ons te laten manipuleren of indoctrineren?

Hoe actueel zijn dan deze woorden niet van Jezus in het Mattheus evangelie,24.

Pas op dat niemand u misleidt.

Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen;

pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk;

en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.'

Net nu, te midden deze omwentelingen vindt het Paasgebeuren plaats dat sinds eeuwen getuigt van de opgestane Christus, van het onoverwinnelijke Licht dat in Jezus tot voltooiing kwam waardoor hij zeggen kon: **'het is volbracht'**.

Hoe groot en oneindig was Zijn Liefde niet voor de aarde en de mensheid in dit offer, een diep mysterie waarin het Al tot manifestatie kwam door de levende Christus.

Pasen brengt ons een boodschap van hoop, van vernieuwing, van wedergeboorte in een Levensveld dat niet behoort tot deze wereld.

Pasen doet ons herinneren aan onze Ware Natuur, aan de goddelijke potentie die in elk hart gelegen is en elke mens oproept om eens dat pad te gaan van Transformatie. Een pad waarin ketenen worden verbroken en onwetendheid wordt opgeheven. Een pad dat leidt naar de opstanding in de oorspronkelijke natuur en naar het sterven van de oude....

Wanneer dan de grafsteen wordt weggerold verschijnt de Ware Mens, die bekleedt met het Licht geen schaduw meer werpt en alleen nog Liefde en Wijsheid is.

Opgestaan uit zijn aardse graf is hij teruggekeerd tot het Licht.



**'jullie dan, wees waakzaam ten opzichte van de wereld,
omgord jullie lendenen met grote kracht,
opdat de rovers geen weg zullen vinden om bij jullie te komen,
en de schat die jullie bewaken zullen vinden.'**
Jezus in het Evangelie van Thomas.

Om te kunnen loskomen van elke beperking en verlangen moet men zich laten 'raken' ten koste van het kleine, zo eindige zelf.

Door zich te voeden met Waarheid kan de mist van onwetendheid optrekken en wordt gezien hoe geboorte en dood slechts een illusie is, een 'beperking' in ruimte en tijd.



Het is de fijne trilling van de Gnosis die het hart raakt, het is de parel die gevonden wordt. Het is de Gnosis die geboorte geeft aan het Licht, die de duistere gebieden van lijden en pijn **'verlicht'** en die zorgt voor de instroom van de Liefde.

Het is de Gnosis of de Kennis van het hart dat het Pad opent naar Liefde en Wijsheid en zich niet laat begrenzen tot een leer noch tot persoonlijke waarheden.

Zij is niet na te streven noch te bezitten, men kan haar niet dwingen noch knechten, zij is van alle tijden en openbaart zich alleen in het hart van de mens.

Zij is de oorzaak van de Verandering die zich in hem voltrekt en zodoende ook de Aarde **een nieuw gezicht geeft...**

Een druppel van dit Levenselixir kan wonderen doen en de smaak ervan wordt nooit meer vergeten.

Een Lichtstraal kan het hart beroeren...

Hoe immens is die Lichtkracht niet die uitgestort wordt in de mens en over de aarde en straks een nieuw tijdperk zal inluiden.

*Want daar waar het begin is, zal het einde zijn.
Gelukkig is hij die aan het begin staat;
hij zal het einde kennen en de dood niet smaken'
zei Jezus in het Evangelie van Thomas*

Laat dan deze tijd een uitnodiging zijn tot verdieping, tot een innerlijke ommekeer, tot een oeverloos vertrouwen.

Laat de angst varen en herontdekt wat van universele waarde is.

In hoeverre we deze tijd als beperkend ervaren hangt af van de 'innerlijke vrijheid' die we bezitten.

Want wat er ook mag gebeuren op het wereldtoneel, die Vrijheid kan niet afgenomen worden, ze is de signatuur van het Licht, ook al regeert de angst of de onwetendheid, niets kan haar deren.

Indien één sprankel Licht de duisternis verlicht wordt de Hoop gewekt.....

En met de Hoop komt de Liefde...

Vrede in je hart...!

(M) cirkelpunt



Jezus zei:

I k ging staan in het midden van de wereld
En ik verscheen aan hen in het vlees;
I k vond hen allen dronken.
I k vond geen van hen dorstig.
En mijn ziel is bekommerd om de zonen der mensen,
Omdat zij blind zijn in hun hart
En niet zien dat zij leeg op de wereld zijn gekomen
En dat zij de wereld weer leeg trachten te verlaten.
Maar nu zijn zij dronken.
Als zij hun wijn op hebben,
Zullen zij berouw hebben.

Evangelie van Thomas, logion 28